

# KERKBALANS 2023



- bijdrage gemeenteleden
- opbrengst uit bezittingen



- bestedingen pastoraat
- lasten kerkelijke gebouwen
- overige lasten
- bijdragen aan andere organen
- kerkdiensten catechese/gemeentewerk



Lyda en Johan

## Geloven kost wat!

Aan het begin van ieder jaar komt de vraag naar de gemeenteleden van de hervormde gemeente Wezep-Hattemerbroek: wat hebt u/jij over voor de plaatselijke kerk? Wij mogen nu zelf ruim 20 jaar met deze plaatselijke gemeente meeleven, en zijn daar dankbaar voor.

Zoals de Duitse theoloog Bonhoeffer schreef 'De persoonlijke tegenwoordigheid van andere christenen is voor de gelovige een bron van onuitputtelijke vreugde en versterking'. Daarom is het zo belangrijk dat we met ons allen -ieder naar draagkracht- bijdragen aan het financieel gezond houden van onze gemeente. Met andere woorden: geloven kost wat! Doet u, doe jij, dit jaar (weer) ruimhartig mee?

**Lyda en Johan van Renselaar**



# KERKBALANS 2023

## Wijkgemeente Dorpskerk

### GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Hij valt weer bij u op de mat: niet de blauwe envelop, maar de jaarlijks terugkerende vraag om financiële ondersteuning van de gemeente. Uiteindelijk met geen ander doel dan dat het werk in de gemeente van Christus door kan gaan. Mag de gemeente op uw gulle gift rekenen?

### Adres wijkraad van kerkrentmeesters

Dick Overweg  
Callunastraat 16, 8091 VT Wezep

**Bankrekeningnummer:**  
NL50RABO0373732589  
NL78RABO0373732570

**E-mailadres:**  
hdoverweg@gmail.com



Ds. G.H. Vlijm

God houdt niet van dode bomen in een museum, Hij wil levende bomen! Niet een gemeente die met 'hangen en wurgen' de zaak nog kan openhouden omdat dit zo hoort.

Een krasse uitspraak, maar denk eens mee. Psalm 1 heeft het over iemand die de Heere liefheeft, die is als een boom geplant aan waterstromen. Hij wordt geplant. Vaak niet wat wij fijn vinden: ergens geplaatst worden. De 'psycholoog-in-ons' vraagt dan naar wat onze eigen inbreng is. Bij God: niets. Oei... Dat is heel weinig. De boom wordt dus geplant, aan waterstromen. Waarom daar? Omdat de waterstromen ervoor zorgen dat de boom nooit uitdroogt. Zelf kies ik er liever voor om een wilde boom te zijn, maar als God in ons leven komt, worden we geplant. Dan gaat het dus om Zijn wil. Wat zit hier ook een rust in, zie hem daar toch eens rustig staan, die geplante boom! Ik zie dan Openbaring 22 voor me, waar de bomen aan weerszijden van de rivier van Levend water, die uit de troon van God en van het Lam voortkomt. En bloeien dat die bomen doen?! Elke maand vrucht gevend...!

Het is dus zaak dat wij de bomen zo goed mogelijk houden. Nee. Dat is de taak van een museum, die moet alle museumstukken zo goed mogelijk bewaren. Wij vormen -als het goed is- de levende gemeente van Christus. Hij is de Bron en geeft al Zijn bomen water. We hoeven ons dus niet druk maken of de bomen wel blijven (be)staan, maar laten wij drinken uit de Bron, waar de Planter ons Zelf geplant heeft. Dat doen we door Zijn Woord te overdenken en Zijn Wet lief te hebben. Dan zal de vrucht niet ontbreken, ook niet in het delen van het goede wat God, de Planter ons gaf en geeft.

**“ Wij vormen de levende gemeente van Christus.**

Als we echter niet geplant zijn, is het ook merkbaar, dan zal de vrucht ontbreken, ook in het uitdelen. Smeek dan de Heere of Hij ons aan Zijn waterstromen plant, dan gaat het ook in Wezep goed en hoeft het college van kerkrentmeesters zich ook in deze dure tijd geen zorgen te maken!

Ds. G.H. Vlijm



Dick Overweg



Christel van den Bosch

Ieder jaar in januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Deze is bedoeld om de kerk financieel in balans te houden. We vragen de gemeente vrijmoedig om een bijdrage voor de kerk en het gemeentewerk. Wij ontvangen alles uit Gods hand om er rentmeester over te zijn. In die wetenschap mogen we daarvan naar vermogen bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente. Geven van wat we ontvangen hebben. Voor velen is het heel gewoon om iedere zondag naar de kerk te gaan. Maar wat een wonder is het eigenlijk om iedere nieuwe week te beginnen in Gods huis. Om er in vrijheid samen te komen met broeders en zusters en het Evangelie van genade te horen. In de kerk wil onze God werken door Zijn Heilige Geest en harten aanraken, zodat we meer en meer aan Hem verbonden raken. En wat nu zo bijzonder is... dit Evangelie en die genade is kosteloos bij God te ontvangen. Voor niets! Hoewel het de gevende God alles heeft gekost: het leven van Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere Jezus! In de gemeente vinden allerlei activiteiten voor jong en oud plaats, zoals Bijbelkringen, verenigingen en catechisaties. De kerk maakt o.a. kosten voor de predikantsplaats, het onderhoud van de kerk, energie, de Schakel en pastorie en overig onroerend goed. Daarom: steun de Actie Kerkbalans, dan kan onder Gods zegenende handen het werk doorgaan. Het College van Kerkrentmeesters doet vanzelfsprekend zijn uiterste best om de inkomsten en uitgaven van de gemeente zo goed mogelijk en verantwoord te beheren.

D. Overweg  
Ouderling-kerkrentmeester

*Wat hou ik van Uw huis  
Heer van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de Heer.  
Wonen bij U is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.  
(opwekking 715)*

Wat heeft psalm 84 ons toch veel te zeggen. Het huis van God waar we op zondag elkaar mogen ontmoeten. God die Zijn Zoon zond naar deze wereld. De kerstdagen liggen nog maar net achter ons en we mogen alweer uitkijken naar Pasen. Jezus geboren als een Kind in doeken gewikkeld. Onze Redder en Zaligmaker. Hij is voor ons gestorven, maar ook weer opgestaan uit de dood.

Het reddingsplan van God is nog niet klaar. Eenmaal maakt U alles weer nieuw Jezus. Wat mogen we daarnaar uitkijken. Tot die tijd wil God ons veel geven in de gemeente. Denk aan de kerkdiensten (fysiek of digitaal), maar ook in alle andere kerkelijke activiteiten voor jong en oud waar we elkaar mogen ontmoeten. We mogen samen gemeente zijn.

Dit alles kan niet zonder uw/jullie financiële steun. Steunt u de actie kerkbalans ook?

Christel van den Bosch